

MARNA

September 2010

11. Årgang Nr. 3



www.Marna.dk

Formanden har ordet

Per Thomsen



Hej allesammen i foreningen Marna .Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlad d. 25 okt. kl. 1830. Når vi kigger tilbage på sommeren, kan vi ikke klage på vejret. Der har været sejlet stort set alle mandage med et rimeligt stort fremmøde; der har også været et par ekstra sejladser for andre foreninger og et par fødselsdage for nogle medlemmer, der havde fået et medlemskab som gave. Marna havde jo også fødselsdag i juni måned. Det gik over al forventning, men der var da også bestilt et 15 mand stort orkester, fadøl og godt vejr, så der mødte en hel del mennesker op, og nogle af dem tegnede da også et medlemskab.

I bestyrelsen arbejder vi i øjeblikket på at forbedre både blad og hjemmeside.

Derfor har vi fået en hel del ekstra hjælp fra to nye medlemmer henholdsvis Henrik på blad og Jørgen på hjemmesiden.

Vi er blandt andet kommet på facebook, så vi kan udbrede kendskabet til foreningen lidt mere.

Derudover er vi i gang med at søge penge til at få renoveret vores dam. Det er ved at være tiltrængt, så vi kan holde hende flydende mange år endnu.

En af årets store begivenheder er Æbleræs i Svendborg .Den sejles lørdag den 16. oktober mellem kl. 0800 til ca. kl. 1700.

Traditionen tro, plejer vi at få sildebord og morgenbrød på udturen, men tilmelding er nødvendig, da der er begrænset plads ombord. Man kan da også tage rutebilen enten ud eller hjem.Det bliver en hyggelig dag på en af årets sidste sejladser. Tlf. for tilmelding 20785697.

Venlig hilsen jeres formand
Per Thomsen



Marna på Facebook.

Foreningen har jo en interesse i, at så mange som muligt får kendskab til Marna's eksistens, og derfor er der oprettet en profil på Facebook.

Facebook har den fordel, at man meget hurtigt kommer ud til mange mennesker, da Marnas venners venner osv. jo alle kan se profilen og på siden er der links til hjemmesiden.

Der er oprettet fotoalbum. Der er en blog, der hedder begivenheder, hvor alle de arrangementer, der er med Marna, bliver skrevet ind, så alle kan se det.

Man finder facebook og skriver : Marna Faaborg, så dukker siden op.



Aktivitets kalender for 2010

Lørdag den 16. oktober. * Æbleræs i Svendborg.

Søndag den 5. December. Julemandssejlad.

Bemærk ny dato:

Lørdag den 11. December. Julefrokost kl.13

Mandags sejladser starter kl. 18.30 fra den 1. September

Lang tur !

Mandag d. 16 August sejlede Marna ud af Faaborg havn ved 19 tiden, som hun jo plejer om mandagen, men denne tur skulle vise sig at blive meget spændende. Per var skipper, udover ham, var der 7 medlemmer med.

Efter en rum tid på åbent hav, så vi land og en havn. Da vi sejlede ind mod havnen, fik vi øje på frihedsgudinden på styrbord side. Hun stod flot med lys i flammen.



Da Marna var forsvarligt fortøjet, gik alle i land for at udforske dette sted og lige da vi gik fra molen, så vi et skilt, hvor der stod Alcatraz, det måtte vi jo undersøge.

Det viste sig hurtigt at Alcatraz var et meget hyggeligt sted, hvad man jo ikke efter navnet skulle tro. Man kunne få sig en lille forfriskning og den service der fulgt med var rigtig god, må man sige.

Der blev stillet kager, chips, juice, kaffe og Pizza frem og de mennesker der sørgede for det, var utroligt gæstfri, man følte sig meget velkom-

Stedet var sat meget i stand og fremstod flot og meget indbydende .

Vi sad så udenfor, hvor man så kunne se ud over havet, og hvilken udsigt og ro der var på stedet. Man fik lyst til bare at blive siddende og hygge.

Der var så også muligt at overnatte der, men blev så ikke lige denne gang Mens vi sad der, fandt vi så ud af, at der var udsigt til San Quentin, men det var som resten af stedet ,hyggeligt og pænt .

Efter at ha' indtaget, både vådt og tørt, blev vi enige om at finde Faaborg igen, men da var klokken også blevet så mange, at Marna skulle have lys på hjemad.

Det er altid hyggeligt at sejle med Marna , men denne tur var meget speciel og rigtig god.

Det er nu også et flot syn at sejle mod Faaborg i mørke, se alle de lys der kommer fra byen, især at se klokketårnet oplyst.

Der var stille i havnen, da vi lagde til. Der var kun lys i enkelte af de stadig mange lystbåde, der ligger der.

Tak for endnu en dejlig tur med Marna.

Marna's 70 års fødselsdag.

I anledning af dagen havde vi sørget for fadbamser og bolværksmatroser, der spillede musik i flere timer og mere til, uden beregning.

Røgeri cafeen, sørgede for øl til en billig penge, så der var gratis øl til alle, så der var rigtig lagt op til fest.

Der blevet givet mange fine gaver og dem takker vi for bl.a. en fin lagkage.

Der mødte en hel del op, ca. 80 til 100 mennesker i løbet af dagen og der blev tegnet nye medlemskaber.



Vejret var godt, musikken var god, øllet smagte godt og stemningen var høj hele dagen, og det vides ikke hvornår de sidste gik hjem.

Vi glæder os til at Marna fylder 80.



Kortplotter

Mandag d. 26 Juli sejlede Marna med Per som skipper og undertegnede, for første gang til Fjællebroen.

Det var en lang tur, det tager ca. 1½ time hver vej, og så en ½ time til en god is på havnen derovre.

I juni blev der købt en kortplotter til Marna, og på den tur til Fjællebroen viste den sig at være et godt køb.

Der er jo bøjer, men der er ikke meget vand derover omkring, så den var en god hjælp, hvad det angår.

Da vi sejlede hjemad, var det jo tusmørke, så det kunne være svært at se bøjer osv., men man kunne jo se det hele på plotteren, så Marna havde ingen problemer med at finde vej tilbage til Faaborg.

Øhavets dag Søndag den 29 August

Vi var 9 der mødtes ved Marna , inden vi sejlede ud af havnen

Vi havde forinden aftalt at vi ville sejle hen og lægge os ud fra langelinie kl. 10.00 , da kanonerne skulle afgive skud i forbindelse med åbning af Øhavets dag .

Selv om vi lå et stykke ude , var det da et flot syn , men kanonerne i gamle uniformer og der er heller ingen tvivl om man kan høre når der afgives skud, det giver et højt drøn og en hvid krudt sky , svæver i luften omkring kanonerne .

Vi sejlede så tilbage til havnen og lagde os ved siden af marinehjemmeværnets skib , for at vise Marna frem .



Mens vi lå der var der også opvisning af værnet , i rednings situationer og vi fik også at se, hvor hurtige deres speedbåde er og selve skibet havde åbent for besøgende .



Nogle af dem som sejlede med Marna, fik så lige en tur rundt i byen med hestevogn.

Vi andre så så Catrine k , lagde til og tog gæster med til Dyreborg og Bjørnø , den sejlede i rundfart hele dagen .

Ved 11 tiden, sejlede vi så til Dyreborg, vi ville derover og spise fiskefrikadeller til middag

Det var absolut nogle gode fiskefrikadeller, og så til en fornuftigt pris . De kan kun anbefales , så tag med derover næste år.

Der var jo ikke så mange mennesker i Faaborg havn, de var så åbenbart taget til Dyreborg, for der var rigtig mange, når man tænker på hvor lille havnen er, men de har så åbenbart opskriften på, hvordan man afholder Øhavets dag .

Spiseteltet var fyldt , ligesom de borde der stod uden for var godt optaget hele tiden .

Der var levende musik , harmonika, og der var en rigtig god stemning.

600 meter fra havnen, mod Faaborg , var der yderligere en plads hvor der skete en del , der var bla. Kajaksejlad, tombola , nogen der lavede krabbesuppe , som smagte rigtig godt .

Faaborg snapselaug, var der også med telt , så man kunne nyde en lille 1 eller 2 .

Man kunne købe kaffe, kage og is og det benyttede mange sig af . Igen måtte man under sig over at så lille et sted , er i stand til at få så mange forskellige til at komme med boder osv. Dejligt positivt

Vi gik så ned til Marna, som lå flot i havnen .



Hun skulle jo vises frem for så mange som muligt .

Der var der også en del besøg , både gamle bekendte og nogen som ikke havde set Marna før.

Mens vi så var der, lagde Catrine k til og der var rigtig mange med .Efter en lang dag, blev vi enige om at sejle mod Faaborg ,ved 15 tiden, vejret var godt, så vi blev enige om at tage turen uden om Bjørnø, inden vi lagde til.

Da vi så nåede ud for langelinie, blev vi mødt af en salut fra de gamle kanoner , det var lidt som om det var Marna der fik en hilsen .

Os der var med, vil i hvert fald huske den, som en meget hyggelig og dejlig dag .

De, som kan modtage medlemsbladet på mail eller se det på hjemmesiden, må gerne maile til Formandens, så vi på den måde kan spare porto og tryk , da det jo er blevet dyrt.

Mail er :

thomsi@email.dk

Julefrokost

Julefrokosten i år koster 150 kr. så er der også penge til at betale hjælp til festen.

Der er som sædvanligt øl og snaps ad libitum og gammel ost til dessert og noget godt ind imellem.

Festen afholdes flotillehuset på havnen den 11. December kl. 13.00. Bemærk at datoen er flyttet !

Husk tilmelding . Senest søndag den 28/11

Foreningens Bestyrelse:

Per Thomsen, formand	tlf.: 20785697
Henning Krog, næstformand	62601440
Palle Petersen, kasserer	23425845
Hans-Peter Jensen	51358443
Finn Jessen Jensen	30203742
Werner Mikkelsen	50509672
Christian Nyfjord	62272350