

MARNA

Februar 2011

12. Årgang Nr. 1



www.Marna.dk

Formanden har ordet

Per Thomsen



Et par ord fra formanden.

Nu hvor vi skal til, at begynde på et nyt år med de udfordringer det indebærer, skal vi se tilbage på det forgangne, hvor vi stort set fortsatte med den gamle bestyrelse efter generalforsamlingen.

En af de største opgaver som det er hvert år er, at gøre skibet sejlklar efter vinteren så man kan komme i gang med de faste mandags sejlads der begynder i april måned.

Endvidere, at få skibet på land og finde mandskab til at bundsmøre og male så Marna kunne se fin ud til sin 70 års fødselsdag.

Fødselsdagen var begunstiget af det flotteste vejr man kunne tænke sig, høj sol og vindstille. Musikken var også i top med et 15 mand stort orkester der gjorde dagen rigtig hyggelig for de mange fremmødte medlemmer og dem der blev det på denne dag.

Ellers stod den på kapsejlad i Dyreborg hvor vi fik en flot første plads igen. Nu bliver det spændende om de tør invitere os i år!

Øhavets dag blev der også deltaget i, ligesom æbleræs i Svendborg som altid er en kold fornøjelse men

rigtig hyggelig da den sejles i oktober måned.

Så har vi jo sejlet julemanden til Dyreborg de sidste to år. I år med hjælp fra kanon laugget, så der blev passet godt på ham. En fin tradition er det blevet til, med gløgg, æbleskiver og en masse fremmødte forældre med deres børn.

I dette nye år har vi en rigtig stor udfordring som vi allerede er begyndt på. Det er, at få skaffet midler til at få udskiftet vores dam i Marna, da den er ved at være godt mør nogle steder og er ikke helt tæt mere. Men det er også noget af det ældste på skroget, vi taler jo om 70 år gammelt.

I år har vi snakket om, at deltage i træskibs træf i TS regi. Det skal i år være i Nyhavn. Så hvis der er tilslutning nok, kunne det være en flot sejltur gennem Øhavet og Bøgestrømmen mellem Stevns og Sjælland

Hilsen Per Thomsen



Marna og Julemanden.

Lørdag den 5 december , skulle Marna sejle julemanden til Dyreborg , vi mødte ved op 13.30 tiden , for at gøre klar til turen. Vi pyntede med gran , gjorde klar til sejladsen.

Lidt efter kom så 7 fra Faaborg kanoner laug , dog uden kanoner. De ville gerne med for at passe på julemanden , det var jo ikke til at vide om vi ville blive overfaldet af pirater på sejladsen , som de sagde.

Nu er det så ikke så ofte der ses pirater på de her kanter, men det er jo ikke værd at tage chancer, med så vigtig en person som julemanden, hans store sæk med slik , til børnene.

Flotte var de i deres uniformer, og et meget festligt indslag på turen, til glæde for alle på Marna og i Dyreborg .

Julemanden var der jo med sit store hvide skæg og dragten havde den helt rigtige farve og form, så der var slet ingen tvivl om at det var den ægte julemand , som Marna sejlede med.

Marna lagde fra kaj , ved 14.30 tiden og sejlede stille og roligt af sted , man må jo sige at det var julevejr , sneen lå jo og dækkede overalt på landjorden , det var koldt og ikke mindst på vandet , da vi var kommet af sted i god tid , holdt vi lige en lille pause i ved Bjørnø , hvor der så blev indtaget lidt godt til halsen og maven.

Da vi kom til Dyreborg havn , kunne vi straks se en del mennesker og Julemanden, stillede sig i stævnen og vinkede til alle inde på kajen og hans : ho ho ho ho kunne høres langt væk .

Vi lagde stille til kaj og vi kunne se børnenes øjne blive store da julemanden gik i land og alle ville hen til ham , men børnene blev stillet på række , hvorefter man gik til et juletræ , hvor de fik deres slik pose .

Der var ingen tvivl om den rigtige julemand var kommet til Dyreborg og der blev passet godt på ham af Faaborgs kanonerlaug . Der var så ingen fare på færde i Dyreborg , kun glade og feststemte mennesker .

Endnu engang er det lykkedes beboerne i Dyreborg at arrangere en festlig dag, man kunne købe gløgg, æbleskiver , pølser og brød og ikke at glemme ,øl og vand.

Man kan kun håbe på at Marna bliver inviteret til at sejle med Julemanden næste år igen og Faaborg Kanonerlaug igen stiller op som julemandens beskyttere .

Det var endnu en dejlig dag med Marna, kan kun anbefale at man tager med på de ture som bliver arrangeret

HH.

Ordinær Generalforsamling

I Flotillehuset, Faaborg Havn, Torsdag den 24 februar kl. 19.30

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.

På valg er :

Henning krog - Bestyrelsen - valg for 2 år.

Hans Peter Jensen - do.- valg for 2 år.

Palle Petersen - do. - valg for 2 år.

Suppleanter :

Svend Hulthins valg for 1 år.

Mogens Andersen valg for 1 år.

7. Valg af revisor

På valg er :

Anders Rehde Nielsen valg for 2 år.

8. Eventuelt

Vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har en del vedtægtsændringer som skal behandles på Generalforsamlingen den 24 februar .

Vedtægtsændringerne skal jo følge med tiden og derfor tilpasses engang imellem.

Vedtægtsændringerne er vedlagt bladet , og vi vil bede jer om at tage begge dele med til Generalforsamlingen , da dagsordenen jo er i bladet

Vi håber mange vil møde op og deltager i Generalforsamlingen , både for at være med til at afgive stemme ved valg af bestyrelsen, vedtægter og samtidig få en hyggelig General forsamling .

Billeder af Marna,s Arbejdshold.



Der er flere billeder på Marna.s hjemmeside og Facebook profil .

H.H

Æbleræs i Svendborg

Lørdag den 16 Oktober, mødte vi 7 op ved Marna kl 8 , vi skulle til æbleræs i Svendborg.

Der blev sørget for morgenmad og en lille en til halsen, det sidste var nødvendigt, man kunne sagtens mærke det ikke var sommer længere.

Vi lagde fra kaj og lige uden for havnen blev sejlet og fock sat, og så gik det lystigt mod Svendborg, vi sejlede på et tidspunkt mellem 7 og 7,5 knob, så i løbet af 2 timer var vi ved Svendborg Sund, men så blev farten godt nok lige taget af Marna, der var meget modstrøm, det tog næsten en time inden vi kunne lægge til kaj.



Solen skinnede og det var utroligt flot at sejle op gennem sundet, da vi nåede havnen, var det jo træskibene som man først lagde mærke til.

Som det første gik vi ind og bestilte plads ved sildebordet, og lige efter det, gik vi så ind i Marineforeningens nye lokaler og de var godt nok

flotte, man kunne godt se at A.P Møller havde givet en million eller 2 til det projekt .

Hr. Møllers Lyst Yacht, lå ved havnen, sikke en båd, det er ikke en man lige ser hver dag, 60 millioner, hørte jeg den skulle have kostet.

Vi blev budt på lidt at drikke og sad så og hyggede lidt i de fine lokaler,

Per gik så lige en lille tur og kom tilbage i et lidt hurtigere tempo end da han gik, han kunne så oplyse til dem der var i Marineforeningen at færgen Ærø Sund 2, som lå i Havnen, havde revet så løs fra sin fortøjning i stævnen og var så på vej over mod Hr. Møllers fine Yacht.

Der blev så reageret med det samme og lidt efter var der folk på færgen og man prøvede at trække færgen til kaj igen, med en bil og lægge en ny fortøjning. Bilen begyndte så at lugte lidt fra koblingen så det forsøg, måtte opgives.

Nu har vi jo en Formand som jo ser enhver mulighed for at få Marna på vandet, så han tilbød jo straks at vi kunne prøve at skubbe færgen ind til kaj, med Marna, hvilket der så blev aftalt skulle prøves og snart kom der røg ringe fra Marna's skorsten.

H.H

Per fik så øje på en slæbebåd og han kendte så åbenbart ham der sejlede den, og fik så ham til at skubbe færgen ind, den havde jo betydeligt større motor-kraft og ikke mindst en stævn som i for-vejen, var beskyttet, så det var ikke et problem for ham at få færgen på plads.

Vi var dog alle enige om at Marna sag-tens kunne ha klaret det og det ville ha set vældigt godt ud hvis det var os der havde skubbet færgen på plads, men der blev jo tænkt på Marna's stævn.



Marna ved kaj i Svendborg

Jeg vil jo mene at Hr. Møller burde tæn-ke på Marna, næste gang han skal dele penge ud til et projekt, havde det ikke været for formanden, kunne det sagtens ha endt med at færgen havde lavet glas-fiber spaghetti ud af hans fine yacht.

Vi gik tilbage til Marineforeningen og drak ud og så straks videre til Sildebor-det og sikke et bord, 50 kroner kostede

kunne og sildene, pålægget og de lune retter var gode og så var der en rigtig god stemning, levende musik og sang, fantastiske rammer, så det var en perfekt frokost

Da vi havde spist, gik vi en tur rundt i boderne, så de forskellige speciali-teter fra øerne, hilste på forskellige i træskibene. ”De 2 søstre” fra Faa-borg, lå også ved kajen.

Det var blevet lidt koldere og vi blev enige om at finde Faaborg igen. Vi snakkede om at der måtte blive ekstra fart på Marna hjemad, med-strøm og vind, men det viste sig hurtigt at det ikke var sådan.

Strømmen havde vendt i Svendborg sund og vinden havde drejet lidt og aftog, så turen hjem mod Faaborg tog også omkring 3 timer, men det er nu også flot at Marna og klare tu-ren så hurtigt.

Alle var enige om det havde været en rigtig dejlig tur, selv om det var lidt koldt, solen havde skinnet hele dagen, stemningen på havnen og på Marne havde været rigtig god.

Tak til dem som var med, for en rig-tig dejlig tur og jeg er sikker på at Marne sejler til Æbleræs igen i 2011, det kan varmt anbefales at man tager med på Turen. H.H

Foreløbig aktivitetskalender 2011

Torsdag 24 Februar kl.19.30 Generalforsamling i Flotillehuset.

Mandagssejladsen genoptages Fra Maj til August ,den 2. maj klokken 19:00. Der må gerne mødes lidt før for klargøring af skibet.

Onsdag 8 Juni , sejler mod Nyhavn, med nogle stop på vejen. Du er velkommen til at tage med eller bare en del af turen.

Fredag/Lørdag 10-11 juni . Pinsestævne i Nyhavn

Søndag 12 Juni, Sejler mod Faaborg igen .

Fra September til og med sidste sejlad 3 Oktober, sejles der kl. 18.30 om mandagen . Der må gerne mødes lidt før til klargøring af skibet

Foreningens Bestyrelse:

Per Thomsen, formand	tlf.: 20785697
Henning Krog, næstformand	62601440
Palle Petersen, kasserer	23425845
Hans-Peter Jensen	51358443
Finn Jessen Jensen	30203742
Werner Mikkelsen	50509672
Christian Nyfjord	62272350